



Bid voor de Zielerust

van Mevrouw

Georgette PLETTINCKX

weduwe van de Heer

Sylvain VANASSCHE

geboren te Nukerke, op 26 december 1907 en
godvruchtig overleden te Ronse, op 27 juli 1986,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

— —

Zo ook is onze goede moeder gestorven, zacht en eenvoudig zoals haar leven is geweest. Als op een wenk van de Heer, om de volbrachte dagtaak, het loon van de Hemelse rust in ontvangst te nemen. Zij was een goede moeder; en de Heer alleen weet ten volle wat een moeder te werken en te zorgen en te offer heeft voor haar gezin. Zij wist steeds moedig te aanvaarden en te dragen in vast betrouwen op God.

Geliefde kinderen en kleinzoon, dank voor de eerbied en grote genegenheid mij betoond, niets was U teveel, uw liefdevolle steun en bezoeken hebben zoveel mijn lijden verzacht, wanneer er nu harde dagen komen in het leven, richt dan uw ogen ten hemel; ik zal daar voor U ten beste spreken.

Beste dank aan al de mensen die haar gedurende haar laatste levensjaren met hun liefde hebben omringd.

Dierbare familie en vrienden mijn taak is volbracht, gedenk mij in een vroom gebed.

Heer en Mevrouw André en Georgette Vanassche-
Van Moorlegghem, haar kinderen,
Jongheer Alain Vanassche, haar kleinzoon,
De families Plettinckx, Vanschoorisse, Vanassche en
Verleyen.

danken U voor de blikken van kristelijke deelneming in de rouw.



**„tijd alleen verzacht de wonden
waarvan men nooit geneest.“**